

SU-POLITIK

1 Statens Uddannelsesstøtte [SU] er en forudsætning for, at vi kan have fri og lige adgang
2 til uddannelse. Derfor er SU'en afgørende for, at vi i Danmark kan have det høje
3 uddannelsesniveau, vi har i dag. For DSF er det vigtigt, at SU'en fortsat er grundlaget for,
4 at ingen af økonomiske årsager bliver forhindret i at tage en uddannelse, og at ingen er
5 tvunget til at arbejde ud over sit studie. Derfor skal SU'en altid være på et niveau, hvor
6 man kan være økonomisk uafhængig samtidig med, at man kan fokusere på sine studier.

7

8 **En SU man kan leve af**

9 SU'en, som er en grundsten i vores velfærdssamfund, giver studerende mulighed for at
10 uddanne sig uanset baggrund. Det er derfor vigtigt at SU'en dækker de omkostninger
11 man må have under ens studietid. For mange studerende dækker SU'en ikke engang de
12 basale omkostninger. Ifølge Nordeas rapport fra 2018 mangler den gennemsnitlige
13 studerende 3000 kr. udover SU'en for at dække basale udgifter. Derfor mener DSF, at
14 SU'en skal hæves så studerendes SU og udgifter balanceres, således de matcher
15 hinanden bedre.

16

17 SU'en skal følge tendensen i samfundet, ved at stige med lønudviklingen, hvilket den
18 ikke gør på nuværende tidspunkt. Hvis SU'en ikke følger lønudviklingen, bliver værdien
19 af SU'en mindre år efter år.

20

21 Studerende skal ikke føle sig nødsaget til at have anden indkomst ved siden af sit studie.
22 Det skal være op til den enkelte studerende, hvorvidt de vil have et supplerende job ved
23 siden af sit studie.

24

25 Et fuldtidsstudie er normeret til at være tilsvarende til fuldtidsbeskæftigelse. Derfor
26 mener DSF, at studier skal ligestilles med andet beskæftigelse. Det indbefatter blandt
27 andet, at vi studerende skal kunne få kørselsfradrag og fradrag for, eller tilskud til,
28 indkøb af faglitteratur og materialer til undervisning. Tilskuds- og fradragsordninger må
29 dog aldrig erstatte, eller indføres på bekostning af, SU'en, som giver os mulighed for selv
30 at råde over vores penge og foretage vores egne prioriteringer.

31

32 **Et fleksibelt SU-system**

33 På nuværende tidspunkt er SU-systemet rigidt og bureaukratisk. DSF mener, at vi bør
34 have et SU-system, der i langt højere grad kan tage højde for den enkelte studerendes
35 situation, så den studerende ikke skal presses og begrænses i sit valg af uddannelse.
36 Derfor mener DSF, at begrænsningen på antallet af SU-klip skal fjernes, eller at det som
37 minimum skal forhøjes, så der blandt andet er bedre plads til, at man kan vælge om.

38

39 På nuværende tidspunkt mister man sin SU, hvis man bliver mere end 30 ECTS-point
40 forsinket. DSF mener ikke man skal miste sin SU, hvis man bliver forsinket, da dette kan
41 fremme stress og have andre negative konsekvenser for den studerende, herunder frafald
42 fra ens uddannelse. Derfor mener DSF, at SU-systemet skal indrettes på en måde, som

43 ikke øger mistrivsel blandt studerende. Herunder mener DSF, at alle
44 fremdriftsincitamentet i SU-systemet skal fjernes, dette inkluderer også
45 fremdriftsincitamentet før man starter på studiet.

46
47 DSF mener, at det skal være let at tage sin SU med, hvis man vælger at studere i
48 udlandet i kortere eller længere tid, uanset hvor man tager hen, og hvilket studie man
49 vælger. Derfor mener DSF også, at man skal have ret til det samme antal SU-klip og læse
50 på nedsat tid, hvad enten man tager sin uddannelse i Danmark eller Norden, hvor man
51 lige nu har ret til fuld SU, eller uden for Norden, hvor der lige nu er en begrænsning på
52 SU'en.

53
54 Studerende der aktivt tager del i frivilligt arbejde under studiet skal have nemmere ved
55 at modtage flere SU-klip samt dispensation til afvigelse af studieaktivitetskravet. Dette
56 gælder blandt andet råd- og nævnarbejde samt andre typer af frivilligt arbejde, der
57 fremmer medstuderendes vilkår, trivsel eller studiemiljø. Det er en kerne i universitetets
58 demokratiske opbygning, at de studerende er bredt repræsenteret, og derfor skal ingen
59 føle sig begrænset af økonomi for at deltage aktivt i studenterdemokratiet eller
60 studenterforeninger.

61
62 Reglerne for tildeling af ekstra SU-klip i forbindelse med barsel skal ligestilles for
63 forældrene. Dette må dog ikke ske på bekostning af morens tildelte SU-klip. Derfor
64 mener DSF, at begge forældre skal modtage 12 ekstra SU-klip i forbindelse med barsel.

65
66 **Studerende med funktionsnedsættelser og SU**
67 På nuværende tidspunkt kan studerende med funktionsnedsættelser der ikke forværres
68 under studiet ikke få ekstra SU-klip. Dette mener DSF er problematisk, da det kan
69 forhindre dem i at tage en uddannelse på deres præmisser. DSF mener desuden, at det er
70 problematisk at studerende med funktionsnedsættelser, der får forhøjet SU, ikke kan
71 have et studiejob i f.eks. sommerferien, uden at de risikerer at miste deres forhøjede SU.

72
73 **SU og fribeløb**
74 Da det at være studerende ses som en fuldtidsbeskæftigelse skal det aldrig være
75 nødvendigt for den studerende at være i studiejob for, at kunne finansiere almene
76 leveomkostninger. DSF mener, at uanset studierelevansen må den studerendes
77 beskæftigelse aldrig ramme et timetal hvor man som studerende må gå på kompromis
78 med sine studier og beskæftigelsen må derfor ikke være en økonomisk nødvendighed.
79 Derfor bakker DSF op om fribeløbet som på nuværende tidspunkt er passende for
80 majoriteten af studerende. DSF mener dog, at der bør indføres mere fleksibilitet i
81 systemet som gør det muligt at tage højde for forskellen på den enkelte studerendes
82 situation og behov.

83
84 For en række år tilbage hævede man fribeløbsgrænsen, dette har imidlertid ikke ført til
85 en højere indkomst for den almene studerende, da det er de færreste studerende der
86 rammer denne grænse. Derfor mener DSF, at det er SU'en der skal hæves, så de
87 studerende vil få en reel indkomstfremgang. Lønnede praktikperioder bør ikke have en
88 effekt på fribeløbet efter praktikperioden er færdig. Arbejde der udføres imens man ikke
89 er under uddannelse skal ikke påvirke ens fribeløbsgrænse.

90

91 DSF mener desuden ikke at der skal være et loft over, hvor meget man må tjene, mens
92 man studerer, i perioder hvor man ikke modtager SU.

93

94 **SU-lån og gældsætning af studerende**

95 I DSF mener vi ikke, at nogen studerende skal være tvunget til at tage et lån for at kunne
96 gennemføre deres uddannelse. Tvungen gældsættelse er nemlig med til at hæmme det
97 frie uddannelsesvalg og mindske den sociale mobilitet. Udover det, kan det resultere i at
98 studerende nedprioriterer essentielle behov med konsekvenser for både deres fysiske og
99 psykiske helbred. DSF er meget bekymret for den stigende SU-gæld, som der tages. Vi
100 mener dog ikke muligheden for SU-lån er problematisk i sig selv, så længe studerende
101 kan låne til ordentlige vilkår. For at sikre, at studerende ikke ender i gæld de ikke kan
102 komme ud af, ønsker DSF, at alle studerende forud for gældsstiftelse eller med gæld får
103 tilbudt uvildig gældsrådgivning.

104

105 Muligheden for SU-lån er dog ufleksibelt og passer dermed dårligt til studerendes
106 svingende økonomiske behov. For at imødegå dette, ønsker DSF at SU-lånet ikke
107 nødvendigvis er knyttet op på den enkelte måned, men derimod er et maksimalt årligt
108 beløb som man selv kan disponere hvornår udbetales.

109

110 DSF finder det problematisk at renten på SU-lån under studiet er på 4% når man under
111 studiet ikke har mulighed for at tilbagebetale på SU-lånet. Derfor mener DSF ikke at der
112 skal være renter på ens SU-lån under studiet.

113

114 DSF mener grundlæggende ikke, at det skal være nødvendigt for nogen at tage slutlån,
115 men når systemet er så nogle har behov for dem, ønsker vi at muligheden for at tage dem
116 udvides. Det skal således være muligt at tage slutlån lige så snart, man ikke længere har
117 mulighed for at få SU, og indtil man har færdiggjort sin uddannelse.

118

119 **SU og internationale studerende**

120 DSF mener, at der foreligger store problemer i hvordan SU-systemet for internationale
121 studerende er indrettet. Lige nu er internationale studerende fra og uden for EU tvunget
122 til at leve op til en række krav, som danske studerende ikke skal leve op til, hvis de
123 ønsker at modtage SU. Dette er vi i DSF imod. Vi mener, at internationale studerende
124 skal kunne modtage SU på lige vilkår med danske studerende. Dog mener DSF, at så
125 længe 10-timers reglen eksisterer, så skal frivilligt arbejde og sprogundervisning kunne
126 tælle med.

127

128 Derfor er DSF imod barriere for, at der kommer internationale studerende til Danmark.
129 Økonomiske nedskæringer må dog ikke påvirke antallet af internationale studerende der
130 bliver optaget. DSF er imod den politiske retning der forsøger at sammenligne de to
131 aspekter af det internationale indtag da den fulde samfunds- og studiemæssige værdi af
132 internationalt samarbejde aldrig kan måles alene på SU-udgifter. Internationale
133 studerende skal ikke være tvunget til at optage SU-gæld og skal have bedst mulige vilkår
134 for at betale sin gæld af.

135

136 **Retssikkerhed**

137 Det er den enkelte uddannelsesinstitution som behandler ansøgninger vedrørende SU.
138 DSF mener at sagsbehandlingen skal ske tæt på den enkelte studerende, men at dette
139 ikke må medføre en langsom sagsbehandling. DSF mener derfor at den studerende skal
140 have en garanti for at få sin sag afgjort inden for to uger.

141
142 Hvis en studerende bliver forsinket, betyder det i det rigide SU-system, at man skal søge
143 mange dispensationer. Samtidigt er det først muligt at søge dispensationen, efter man er
144 blevet forsinket. Dette er en stor byrde for studerende oveni, at de er pressede på andre
145 fronter. DSF mener derfor, at det skal være muligt at søge dispensationer på forhånd,
146 hvis man kan sandsynliggøre disse, og at ansøgningsprocessen skal være let og
147 gennemsigtig. Derudover kan man ikke på nuværende tidspunkt søge på baggrund af
148 forsinkelser, der ligger før eller efter perioden i kollegiale organer eller ens arbejde med
149 sociale eller uddannelsesmæssige forhold. Desuden er det også problematisk at man ikke
150 på baggrund af arbejdet i perioden op til ens forsinkelse kan søge SU-klip, da denne
151 periode kan være medvirkende til forsinkelsen. Det finder DSF uhensigtsmæssigt, da
152 disse perioder kan have lige så stor betydning for forsinkelsen. Desuden mener DSF, at
153 antallet af gange man skal søge om dispensationer skal holdes på et absolut minimum.

154
155 Når Uddannelses- og forskningsstyrelsen fører kontrol med udbetalt SU kan styrelsen
156 kræve yderligere dokumentation. Denne dokumentation kan også omfatte forhold som
157 boligforhold. Derfor mener DSF, at de studerende skal sikres en ordentlig retssikkerhed,
158 når det kommer til hvilke dokumenter de forventes at fremvise. Derudover skal der
159 foreligge en ordentlig information og vejledning på området. Dette må dog ikke få
160 sagsbehandlingstiden til at stige.